

Bid voor de Ziel van Zaliger

HELENA MARIA VAN TARTWIJK

echtgenoot van

Josephus Petrus van de Sande,

geboren te Best 5 Mei 1893 en na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden, aldaar overleden, 22 September 1945.

Lid der H. Familie.

Mijne kwaal aanvaardde geen genezing, ik zocht bij de menschen hulp en er was niemand, die mij helpen kon. Zooals het den Heer behaagde, zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend.

Job IV 18.

Ik had God nog eenige jaren gevraagd. (Het huiselijk leven bij mijne kinderen was mij nog zoo aangenaam.) Doch de Heer heeft het niet gewild; doch ik heb den naam des Heeren aangeroepen.

Ps. 144, 3.

De zoetste troost, die eene vrouw medeneemt naar het graf, is het bewustzijn van een trouwe echtgenoot en een zorgvuldige moeder geweest te zijn en christelijke deugden vooral van naastenliefde, als erfenis aan hare dierbare kinderen te hebben achtergelaten.

H. Franc. v. Sales.

Dierbare echtgenoot en kinderen, gij zijt nu wel bedroefd, maar wij zullen elkander wederzien en ons verheugen.

Joh. 16, 22.

Dierbare kinderen, gij die mijne vreugde en mijn kroon zijt, staat vast in den Heer. Doet wat gij van mij geleerd en ontvangen, gehoord en gezien hebt, en de God des vredes zal met U zijn.

Philip. II, 1, 9.

Ik vertrouw dat gij en vooral Eerw. Heerbroer en Heerneef mij indachtig blijft in de gebeden der H. mis.

H. Hart van Jezus ik vertrouw op U.

Theo v. d. Meulengraaf, koster, Best.