





Ter dankbare herinnering aan

## GERARD TASCHE

\* Hengelo 30 mei 1928 - † 21 juni 1984

echtgenoot van Wiesje Tempelman

---

„Een gedachtenisprentje, moet dat?”  
zou hij gevraagd hebben.  
Eenvoud en soberheid sierden hem.  
Hij was een man van weinig woorden.  
Niet in wat hij zei, was hij herkenbaar,  
maar in alles wat gedaan moest worden.  
Met onvoorstelbare moed heeft hij  
in het leven gestaan, altijd bezorgd  
voor de mensen met wie hij was verbonden.  
Twee woorden zijn genoeg om hem  
in dankbaarheid te gedenken:  
trouw en onbaatzuchtige toewijding.  
Zijn voorbeeld zullen wij altijd  
in herinnering houden.

Hij ruste in vrede.