

Ter gedachtenis aan



**JOHANNES BERNARDUS TASCHE**

echtgenoot van

**JOHANNA MARIA TEN DOESCHATE**

Hij werd geboren te Hengelo-o 15 nov. 1891.  
Overleden, na gesterkt te zijn met het H. Sa-  
crament der zieken, 16 sept. 1967 en begraven  
20 sept. d.a.v. op de r. k. begraafplaats aan  
de Deurningerstraat te Hengelo-o.

---

Een man is van ons heengegaan, wiens herinnering bij velen nog lang zal voortleven, want hij was een goed mens, een goed christen.

Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en ongeknusteldheid, opgeruimd, royaal en goed voor iedereen, dat waren zo de eigenschappen, waardoor de spreuk op hem kan worden toegepast:

„'k En weet niets beter in dit leven  
Dan goed te doen en vrolijk wezen".

Zó hebben hem gekend zijn vele vrienden, die hem als medemens waardeerden om zijn opgeruimde aard. Maar ook als christen wist hij te leven en zijn plicht te doen - eerlijk en eenvoudig, zonder franje; maar juist omdat hij eerlijk was in de beleving van zijn godsdienst daarom was hij, volkomen onbewust, een stimulans om zonder meer aan God de plaats te geven, die hem toekomt.

Lieve moeder, laten we God dankbaar zijn voor de vele goede jaren, waarin wij lief en leed samen mochten delen. Ik dank je voor de goede zorgen, waarmee je mij omringd hebt, bijzonder in mijn ziekte. Beste kinderen, wees een blijvende steun voor moeder; houdt haar in ere en blijft mij indachtig in jullie gebed.

Lieve kleinkinderen, ik blijf aan jullie denken en vergeet mij niet in jullie gebedje; tot weerziens in de hemel.

**Onze Vader — Wees Gegroet**