



*Zijn geest was helder
tot het laatste toe.
Zijn lichaam kon niet meer,
het was zo moe.*

*We hielden je hand vast
tot het einde kwam*

en een andere hand het van ons over nam.

Een dankbare en blijvende herinnering aan

Johan Heinrich Teiken

die op 12 maart 1906 in Emmen geboren werd.
Hij was gehuwd met

CATHARINA ANNA PETRONELLA SMIT
Eerder was hij gehuwd met

HENDRIKA JOHANNA KLEINHAARHUIS

Hij stierf thuis op 20 januari 1996. We hebben hem op 24 januari, na een Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het r.k. kerkhof aldaar begeleid.

Verdrietig maar vooral ook dankbaar nemen we afscheid van mijn man, onze vader en opa. We willen hem in onze gedachten laten voortleven, zoals hij, tot op hoge leeftijd in ons midden was.

Al namen zijn lichamelijke krachten af, geestelijk bleef hij sterk tot het laatst. En zo heeft hij altijd geleefd. Hij interesseerde zich voor de ontwikkeling van de techniek op allerlei gebied. Daar praatte hij graag over.

Zolang hij kon heeft hij gewerkt in de zaak, als woninginrichter en meubelmaker. Hij deed het met hart en ziel. Zijn werk was zijn hobby. Zo heeft hij gezorgd voor zijn gezin en met name de kleinkinderen namen een belangrijke plaats in, in zijn hart.

Hij was dankbaar voor alle zorg, waarmee hij door zijn vrouw omgeven werd. Zeker de laatste jaren waren niet gemakkelijk.

Goed voorbereid en heel rustig heeft hij afscheid genomen van allen die hem omringden. Na het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving gaf hij als een gelovig mens zijn leven uit handen.

We bidden dat God hem mag opnemen in Zijn Liefde en Zijn Vrede.

Hein, vader, opa bedankt voor alle liefde en zorg.
Rust in vrede!

Wij zijn U dankbaar voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

C. A. P. TEIKEN-SMIT
Kinderen en kleinkinderen