



Dankbaar denken wij terug aan

## **Arthur Petrus de THEIJE**

echtgenoot van

**Anna Catharina Lucia LAMPO**

Geboren op 28 augustus 1901 te Terhole, overleed hij, na gesterkt te zijn in zijn geloof door het Sacrament van de zieken, in het R. K. Ziekenhuis te Sluiskil op 22 juni 1970. 25 Juni d.a.v. werd hij begraven op het kerkhof van zijn geboorteplaats.

Jarenlang heeft hij in Terhole, en later in Limburg de mensen zijn diensten bewezen. Toen hij zijn werk aan anderen kon overlaten, bleef hij in Hulst nog volop actief: de jeugd had graag met hem te doen.

Zo ook kunnen wij kort zijn leven beschrijven: behulpzaam, vriendelijk en graag gezien.

Menselijkerwijs gesproken had hij nog langer tijd bij ons kunnen blijven. Maar toen zijn krachten begonnen af te nemen, wist hij dit in stilte te dragen. En tenslotte kon hij ook zijn heengaan accepteren.

Als gelovige immers wist hij: de dood kan het einde niet zijn. Want hij kende en vertrouwde het woord van Christus: «Wie werkelijk in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid, ook al is hij gestorven».

Zijn we daarom, ondanks het verdriet om zijn heengaan dankbaar voor dit mensenleven. Door zijn manier van leven immers heeft hij de weg gewezen naar de plaats, die Christus voor ons allemaal vrij houdt.

ONZE VADER — WEESGEGROET.



Wij danken U voor Uw medeleven,  
en gebed.

De familie de THEIJE.

De familie LAMPO.