



Gedenk in uw gebeden

Anna Katharina Theile

weduwe van

Bernardus Rudolphus Hollander

Zij werd geboren in Rheine (Dtsl) 27 april 1881. Gesterkt door de Sacramenten der zieken stierf zij 24 april 1972. Vrijdag 28 april 1972 hebben haar familieleden haar lichaam - na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk - ter ruste gelegd op het katholiek kerkhof in Lossler.

Al is iemand hoogbejaard, toch wil hij nog graag leven. Ook op een hoge leeftijd kan een afscheid zwaar vallen, in zover nl. degene die vertrekt, voor een ander wat betekende. Beide zaken gelden voor onze dierbare overledene. Ons troost de Paastijd, die we vieren.

Voor de Joden was Christus' kruisdood een ergernis; voor de heidenen een dwaasheid. Voor ons, gelovigen, is het de grote troost en vreugde op de droeve dagen. Want na Goede Vrijdag komt Pasen, na sterfen opstanding. De Heer ging ons voor om een plaats te bereiden. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Beste familieleden, ik ben U uiterst dankbaar voor de goede zorgen, waarmee U mij steeds hebt omringd. Daardoor werd mijn hartewens vervuld om zolang mogelijk op mezelf te blijven wonen. Vooral in mijn laatste jaren heb ik op meerderen van U geregeld beslag gelegd. Het was mij een troost, dat U dat steeds hebt gedaan. Moge de Heer uw goedheid vergelden en mogen wij elkaar terugzien in het Vaderhuis.

Onze Vader - Wees gegroet.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor uw blijven van deelneming bij het overlijden en de laatste eer bewezen aan onze lieve zuster, behuwdguster en tante zijn wij U zeer dankbaar.

De familie