



Dankbare herinnering aan

Helene Maria Theusink

weduwe van
Gerrit Antonius Johannes Oldenhof

Zij werd geboren te Lonneker op 23 mei 1910 en is na diverse ziekteperiodes toch nog vrij onverwacht overleden op 1 april 1996 in het ziekenhuis te Enschede. Op 4 april hebben we afscheid van haar genomen tijdens een Uitvaartdienst in de kapel van Backenhagen en een daarop aansluitende korte dienst in het crematorium te Usselo.

Op maandagochtend in de Goede Week is het leven van moeder/oma Oldenhof tot voltooiing gekomen. Dat zij ondanks een wat zwakke lichamelijke gezondheid toch de leeftijd van bijna 86 jaar heeft bereikt, is mede te danken aan haar doorzettingsvermogen en haar grote wilskracht. Vele ziekenhuisopnames heeft zij doorstaan en ook toen ze enkele weken geleden opnieuw opgenomen moest worden, zei ze nog: "Ik kom in Hooghagen terug!" Maar haar lichaamskrachten bleken te zeer verzwakt. En de pijnen die ze te verduren had werden zo groot, dat we mogen zeggen dat ze uit haar lijden verlost is.

Haar gebed daags voor haar sterven "Maria, help me toch!", is verhoord. God heeft haar tot Zich geroepen en haar leven bekrond.

Dankbaar zullen we aan haar terugdenken als aan een lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma, wier zorg voor haar gezin het belangrijkste was. In een fijn huwelijk heeft ze samen met haar man getracht de kinderen op te voeden in een geest van oprecht geloof. Haar liefde en aandacht ging vooral uit naar anderen voor wie ze opkwam, zonder aan zichzelf te denken. Altijd stond ze klaar, blij en opgewekt. En als ze veel verdriet had, zoals na het verongelukken van een zoon, en het overlijden van haar man, probeerde ze dat in stilte voor zichzelf te verwerken. Ze wilde anderen daar niet mee belasten. Haar laatste levensjaren heeft ze in Hooghagen gewoond, waar ze zich op vele manieren verdienstelijk maakte. Ze was er graag en had er vele vrienden.

Met pijn in het hart, maar dankbaar voor de vele fijne herinneringen nemen we afscheid van deze diep gelovige vrouw, die haar leven geworteld en verankerd wist in God.

Zij ruste in vrede!

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zijn wij u oprecht dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo, april 1996