

Als dankbare herinnering aan

**JOHANNES GERHARDUS ANTONIUS
THEUSSING**

weduwnaar van Hendrika de Boer.

Hij werd geboren te Lonneker op 9 juli 1921.

Hij overleed plotseling te Glanerbrug op
2 januari 1986.

Wij hebben zijn lichaam bij moeder te ruste
gelegd op het parochiekerkhof te Glanerbrug
op 7 januari 1986.

Goede God en Vader, onverwacht en plotse-
ling hebben wij afscheid moeten nemen van
onze goede vader en mijn lieve opa.

Dit doet ons veel verdriet.

Wij hebben redenen te over, om dankbaar te
zijn voor zijn leven temidden van ons.

Hij was een zorgzame huisvader die stoer werkte
voor zijn gezin. Samen met moeder zorgde
hij voor een goede geest thuis; zij hadden beiden
aandacht en zorg voor ons.

Na het sterven van moeder had hij het erg moei-
lijk, maar wist toch weer zijn weg te vinden.

Hij was gastvrij voor ons elk uur van de dag;
hij stond klaar, te helpen waar hij maar kon.

Hij had grote belangstelling voor ons en voor
onze gezinnen, vooral voor zijn kleindochter.

Hij was een trouwe en behulpzame buurman,
hartelijk en attent. Alle kinderen uit de buurt
waren van harte welkom bij hem thuis.

Hij beleefde veel vreugde aan muziek en was
een trouw lid van de vrienden-band. Graag liet
hij mensen meegenieten van muziek.

Onopvallend, zonder franje, was zijn levensweg.
Altijd kon iedereen op hem rekenen; hij was
stipt en trouw in afspraken.

Hij was een godsdienstig mens, trouw in het
vieren van de Eucharistie. Maar gelovig-zijn be-
tekende voor hem ook: leven naar de bedoe-
lingen van Jezus Christus; geloven met de daad!
Hij was de spil en het middelpunt in de familie.

Wij zullen hem erg missen.

Maar hij zal voor ons ook een aantrekkelijk en
duidelijk voorbeeld blijven.

Goede God, wij vragen U: wil Uw trouwe die-
naar opnemen in Uw Vaderhuis, weer verenigd
met moeder.

Heilige Maria, Moeder van Jezus Christus en
onze Moeder, bid voor hem en voor ons allen.

Voor de vele bliken van medeleven die wij na
het onverwachte overlijden van onze zorgzame
vader en mijn opa mochten ontvangen, zeggen
wij U hartelijk dank.

Kinderen en kleinkind.