

Ter vrome nagedachtenis aan

Hendrik Arend Thiadens

De dierbare overledene werd geboren te Utrecht, 22 Juni 1907 en overleed door een noodlottig ongeval te Enschede, 1 April 1945, waarna zijn lichaam de 7e d.o.v. te ruste werd gelegd op het R. K. Kerkhof te Enschede.

Een nobel mensch, een oprecht christen, een verknocht vaderlander is, menselijkerwijze gesproken te vroeg van ons heengegaan. Maar met den overledene — hij wist immers, welke dood hem dreigde — zeggen ook wij: „Gods wil geschiede, wat God doet is welgedaan.”

Hij was een waarachtig christenmens, die het gebod heeft begrepen: „Gij zult God beminnen boven alles en uw naaste als u zelf. Hij heeft begrepen, dat „liefde tot God” en „liefde tot den naaste” niet van elkaar zijn te scheiden. Na vele mensenlevens te hebben gered, gaf hij op de blijde Paasmorgen zijn ziel terug aan zijn Schepper, om het loon te ontvangen voor zijn leven, doorgebracht in dienst van God en de naasten.

U, Annie en Moeder, in wie ik zulk een krachtige steun vond in zoveel moeilijke dagen, dank ik voor een offerend medeleven; blijft vertrouwen op God, werpt al uw bekommelingen op Hem, want Hij draagt zorg voor U. Blijft mij gedenken in uwe gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader — Wees Gegroet