



Ter dankbare herinnering aan

Jo Derksen - Thiehatten

weduwe van
Herman Derksen

moeder van Bennie

Jo werd op 19 juni 1915 in Overdinkel geboren en overleed op 20 oktober 2000 te Hengelo. Op 25 oktober waren we rondom haar bijeen in de kapel van huize Backenhagen om afscheid van haar te nemen. Daarna hebben we haar voor haar crematie naar Usselo begeleid.

Hartelijk dank voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve moeder.

Bennie Derksen

Ruim anderhalf jaar na het overlijden van haar man Herman is Jo hem achterna gegaan. Bijna 45 jaar waren ze met elkaar getrouwd. Ze waren elkaar trouw in alles, ook toen Herman steeds minder kon en steeds meer afhankelijk werd van de hulp van zijn vrouw.

Jo was een lieve moeder voor haar zoon Bennie. Ze stond altijd voor hem klaar en ze was er altijd.

Na het verlies van haar man op 14 februari 1999 ging het met Jo steeds moeizamer. Ze moest steeds meer verzorgd worden. Op de afdeling "Meerzorg" van huize Backenhagen ontmoette ze liefdevolle mensen die haar de laatste maanden van haar leven met veel zorg omringden.

Bennie was voor zijn beide ouders in de laatste moeilijke periode van hun leven de trouwe toeverlaat die alles voor hen deed.

Jo was heel goedlachs en zat vol humor. Toen ze nog goed kon maakte ze graag tochtjes met haar auto. Ze was blij dat ze op latere leeftijd nog had leren auto rijden. Ook mocht ze graag puzzelen en haken.

Onverwacht kreeg ze een hersenbloeding die haar in acht dagen naar haar einde bracht. Zacht en vredig is ze heengegaan.

Ze laat voor Bennie een grote leegte na.

Ma, bedankt voor al je liefde en zorg. Rust in vrede.