



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**ALBERTA MARTINA THIER**

geboren te Oldenzaal 6 December 1876, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Losser 19 Juni 1934 en 22 Juni begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

---

Daar zij van hare kindsheid af God gevreesd en zijne geboden onderhouden had, toonde zij geene droefheid tegen God omdat haar deze plaag overkwam. Tobias II: 13.

De laatste hater dagen heeft zij in benauwdheid doorgebracht, maar in volle vertrouwen op God is zij in kalmte en vrede van hier gescheiden.

Mijne dierbaren, treurt dan niet, want ik heb een goeden strijd gestreden, troost u: de dood, die een einde maakt aan een ordelijk leven, heeft niets te vreezen, omdat hij, die wel leeft goed sterft.

GEBED. Gedenk, Heer, Uwe dienaar, die ons is voorgegaan met het teeken des geloofs en rust in den slaap des vredes. Wil haar en allen, die in Christus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede verleen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

---

F. J. ter Schure R. K. Koster, Losser