





Antonius Bernardus Hendrikus
Antoon ten Thij

Geboren 08-06-1901 te Nordhorn
Overleden 22-09-1993 te Enschede

We zijn U zeer erkentelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte van vader en na zijn overlijden en uitvaart.

De familie.

Wie zal woorden vinden,
die kunnen beschrijven wat het is geweest,
te leven vanaf het begin van deze eeuw?
Onvoorstelbaar nu,
de omstandigheden waarin je opgroeide,
radicale omwentelingen in doen en denken,
waarin je je eigen weg zocht en vond.
Strijdbaar en zorgzaam,
met een fel gevoel voor rechtvaardigheid,
ieder het zijne gunnend,
kwetsbaar, zacht en lief,
realistisch,
met scherpzinnige opmerkingen,
vol verrassende humor.
Je zong, en hield van voetbal
je genoot van leven om je heen.
Je wilde tot op het laatst thuis zijn.

Blij dat dat is gelukt,
verdrietig om dit afscheid, dat bij het leven
hoort.

Bedankt.