



In memoriam

**HENRICUS GERHARDUS (HENK)
TEN THIJE BOONKKAMP**

* 17 april 1926
St. Isidorushoeve

† 3 mei 1993
Enschede

Henk heeft misschien de helft van zijn leven achter een bureau doorgebracht; of dat nu thuis in zijn 'kantoor' of op de zaak was. Hij gunde zichzelf weinig pleziertjes, want ook de vrije tijd vulde hij met zijn hobby: werken. Van jongs af aan toonde hij een ijzeren volharding om verder te komen in het leven. Hij ging door dubbele muren om zijn doel te bereiken.

Op de fiets, door weer en wind, van Isidorushoeve naar Enschede. Na een vermoeiende werkdag bij J.F. Scholten of de Bruijn zag hij er niet tegenop de 25 km terug te fietsen naar de Hoeve, om 's avonds voor verscheidene opleidingen weer op de pedalen te gaan richting Goor of Enschede. En dan, midden in de nacht op dat zolderkamertje in de boerderij uren boven de boeken.

Hij was een taai doorzetter, een knokker, iemand die het nooit opgaf...

Een man van de klok: „er is maar één tijd en dat is de juiste.”

Henk stelde niet alleen hoge eisen aan zichzelf, maar motiveerde ook de mensen om zich heen. Hij hield van stijl (voordat hij de straat opging trok hij drie keer zijn stropje recht), was voorkomend, had gevoel voor kwaliteit. Misschien daarom verwachtte hij dit ook van anderen. Werd hij daarin teleurgesteld, dan kreeg je te horen „niks op een ander aan laten komen, altijd alles zelf zelf zèlf.” Met die filosofie heeft hij zijn bedrijf op kunnen bouwen; zijn levenswerk.

Hij duldde weinig tegenspraak, zowel zakelijk als privé.

Gevoelens gaf hij nauwelijks bloot, maar leefden wel in hem.

Altijd bereid zijn dierbaren te helpen.

Na een arbeidzaam leven vond hij het onrechtvaardig om te worden getroffen door een slopende ziekte. Ondanks afnemende krachten hield hij tot op het laatst de regie in handen.

Hij wenste, dat een ieder hem op eigen wijze in herinnering zal houden.

Wij danken u voor de aanwezigheid bij zijn afscheid.

De familie.