



Ter vrome gedachtenis aan
Berendina Johanna TEN THIJE

weduwe van

JOHANNES STEPHANUS TEMMINK

Zij werd geboren 30 aug. 1912 te Stepelo
(Gemeente Haaksbergen)

en door het H. Doopsel verheven
tot het bovennatuurlijk leven in Christus.
Na een langdurig lijden en volmaakte
onderwerping aan Gods H. Wil, werd zij
gesterkt door de genademiddelen der H.
Kerk, tot het eeuwige leven geroepen op
5 okt. 1956. Haar lichaam werd op 8 okt.
d.o.v. te ruste gelegd op het r.-k. kerkhof
te Rietmolen.

In stille ontroering staan wij bij de lijkbaar
van deze nog zo jonge vrouw en wij den-
ken aan de woorden van St.-Paulus: „Hoe
ondoorgrondelijk zijn de raadsbesluiten
Gods en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen”.

Door vele beproevingen hier op aarde
moest deze vrouw en moeder het Rijk
Gods binnengaan Haar roem is deze,
dat zij na het plotselinge verlies van haar
man met moed en ijver en liefde heeft
gezorgd voor haar kinderen, steeds haar
kracht zoekend in de genademiddelen der
H. Kerk.

Dierbare kinderen, gaarne was ik nog bij
u gebleven, maar wat God doet is welge-
daan. Blijft Hem trouw, hebt een grote lief-
de en zorg voor elkander en vergeet mij niet
in uw gebeden tot God.

Onze Vader – Wees gegroet

Dat zij moge rusten in vrede. Amen