



In ons gebed willen we blijven gedenken

## **BERNARD TEN THIJE**

weduwnaar van Catharina Maria Finkers

Hij werd geboren te Zenderen op 16 juni 1895. Na het ontvangen van het sacrament van de zieken is hij overleden op 8 maart 1977. Op 12 maart is hij na de uitvaartmis in de parochiekerk van Zenderen te rusten gelegd op het r.k. kerkhof.

---

Het leven van Bernard ten Thije werd gekenmerkt door 'n onopvallende plichtsbetrachting. Hij plaatste zich in de gemeenschap nooit op de voorgrond. Eenvoudig en sober heeft hij geleefd. In de jaren van de volle kracht van zijn leven, waarin men de sociale voorzieningen van onze tijd nog niet kende, was hij samen met zijn vrouw voor het groeiende gezin de harde werker; samen besteedden ze alle aandacht aan hun kinderen, aan hun toekomst was hen alles gelegen.

In de latere, voor hem rustige jaren kon hij dan ook met voldoening terugzien op zijn leven. Voorzover zijn krachten het toelieten bleef hij werken in zijn tuin. Hij waardeerde vooral het bezoek van zijn kinderen. Hij zag ze graag komen, en zij gingen hem graag opzoeken. Een paar

uur uitgaan, een paar dagen bij hen doorbrengen deden hem goed. Hij was er dankbaar voor.

De laatste jaren werd zijn gezondheid minder, maar hij wilde niet ziek zijn, wilde er niet over praten. Toen hij de laatste dagen voelde dat het niet meer ging, gaf hij zich volledig over in Gods handen. Volkomen bewust ontving hij temidden van zijn kinderen het sacrament van de zieken. In de geest van het gebed: Laat nu, Heer, Uw dienaar gaan in vrede, gaf hij kort daarna zijn leven terug aan zijn Schepper.

Moge hij nu rusten in vrede.

Voor Uw meeleven en gewaardeerde belangstelling bij dit afscheid, zeggen wij U onze oprechte dank.

Familie ten Thije