



Laat de kinderen bij Mij komen, want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij.

Zo heeft Jezus plotseling bij Zich geroepen in Zijn mooie hemel ons zoontje en broertje

## **FRANS THIJERT**

Hij werd geboren 17 september 1949 in Deurningen en gaf, voorzien van het H. Oliesel, zijn onschuldige kinderziel aan God terug op 25 juli 1959 en werd begraven 28 juli op het r. k. kerkhof te Deurningen.

---

Ik houd van kleine kinderen, zegt God, want in hen is Mijn beeld nog niet bezoedeld. Zij hebben Mijn evenbeeld nog niet moedwillig bedorven; zij zijn nog nieuw, zonder krassen en scheuren. Wanneer Ik Mij zachtjes tot hen voorover buig, vind Ik Mijzelf in hen terug. Ik houd van kinderen om hun heldere oogopslag. Dat is niet verwonderlijk, want Ik woon bij hen en kijk uit de vensters van hun ziel. Ik houd meer van de kinderen, dan hun ouders, broers en zusjes, en daarom roep Ik vaak kinderen bij Mij in de hemel.

Vader, broertjes en zusjes, als jullie wisten hoe gelukkig moeder en ik in de hemel zijn, dan zouden jullie niet huilen. Jezus heeft ons toch geschapen voor de hemel! Ik zal, samen met moeder, nu heel veel voor jullie bidden, opdat Jezus jullie moge helpen dit kruis te dragen en opdat jullie later ook bij ons mogen komen in de hemel en ook zo gelukkig mogen zijn.