



Een dankbare herinnering aan

**Piet Thijs**

echtgenoot van

**MIEN SNOEIJEN**

Hij werd geboren te Heeze 23 augustus 1932 en is overleden te Geldrop 24 mei 1984, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

-----  
Piet werd weggerukt uit het leven, terwijl hij er, menselijkerwijze gesproken, nog middenin had moeten staan.

En aan zijn dood ging een lange tijd van ziek-zijn vooraf, waarin hoop en vrees om voorrang vochten en waarin spanning en onzekerheid de dagen beheersten.

In die tijd moest hij leren zijn dagen te vullen met lichte bezigheden en gezochte afleiding, terwijl hij dikwijls zei, dat hij nog zoveel had willen doen. Want hij was altijd gewend geweest zijn sterke lichaam in te zetten voor stevige arbeid op 't bedrijf en daarna nog 'ns opnieuw thuis. Daar schrok hij niet voor terug. Integendeel, werken was zijn lust en zijn leven.

En na gedane arbeid vond hij voldoende rust en afleiding in het goede gezin, dat hij, samen met zijn vrouw, had opgebouwd. Daar genoot hij van de sfeer van eensgezindheid, hartelijkheid en gezelligheid, waaraan hij zelf zóveel bijdroeg, dat zijn vrouw en kinderen hem helemaal niet kunnen missen.

Hij ging de zijnen voor in de vervulling van de even eenvoudige als belangrijke opdracht: "bid en werk". Hij deed het zelf allebei in grote trouw. Zo hield hij in alle goede en slechte dagen van het leven vast aan de God van zijn leven, in wiens handen wij hem nu overgeven.

Moge hij bij God voorgoed gelukkig zijn.



Voor uw belangstelling en medeleven betoond bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame pap, zeggen wij u oprecht dank.

W.F. Thijs-Snoeijen

Adrie

Hannie

Joop