

Voor de vele blijken van medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE VAN ROSSUM

Wamel, februari 1977

Ter herinnering aan

CORNELIA WILHELMINA THIJSSSEN

weduwe van Hermanus van Rossum

Geboren te Wamel 29 augustus 1906 en overleden 10 februari 1977 voorzien van de laatste H. Sacramenten in Huize St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen.

†

Zij heeft in alle eenvoud geleefd maar wel trouw in haar geloof.

Dat is de laatste jaren niet gemakkelijk geweest. Vooral sinds haar man gestorven is volgde de ene tegenslag op de andere.

Zij heeft hulp gekregen in Huize St. Elisabeth en Huize Henricus - Wamel waar zij dankbaar was voor de zorgen aan haar besteed.

Ondanks alle persoonlijke moeilijkheden leefde zij intens mee met haar familie vooral haar zoon en diens gezin.

Zolang zij gekunnen heeft is zij naar de kapel gesukkeld omdat daar de bron was, waar zij kracht kon krijgen haar kruis te dragen.

De Heer heeft haar uit haar lijden verlost en zal haar trouw belonen in de eeuwige heerlijkheid.

Dat zij ruste in vrede.