

In dierbare herinnering aan

## **CORNELIS HENDRIKUS THIJSSSEN**

echtgenoot van

JOHANNA MARIA OUDE ELFERINK

Hij werd geboren 27 april 1903 te Wamel. Voorzien van het sacrament der zieken overleed hij 23 oktober 1981 in het ziekenhuis Stadsmaten te Enschede. Op 27 oktober d.s.v. hebben wij zijn gestorven lichaam te ruste gelegd in het parochieel kerkhof te Denekamp.

In het jaargetijde waarin wij zien en voelen dat het leven in de natuur vergankelijk is en afsterft, viel ook vrij plotseling het sterven van onze geliefde man en vader. Het kwam hard aan en het betekent een leegte die niet zomaar opgevuld kan worden; elke mens is uniek en leeft maar eenmaal en tijdelijk op onze aarde. Toch wijst het leven in Gods natuur de weg naar het nieuwe en onvergankelijke: Het afsterven in het najaar is tegelijk de opening naar nieuw leven van voorjaar en zomer; of - zoals de Liturgie van de Kerk ons voorhoudt - als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, dan heeft God reeds een plaats bereid in zijn hemel om daar voorgoed te wonen. Deze gedachte en het vertrouwen in een voortbestaan bij God kunnen ons werkelijk tot troost zijn bij de droefheid die over ons gevallen is. Wij mogen terugdenken aan het leven van een man en vader die alles gaf en zich volledig inzette voor de medemens. Hij heeft zoveel voor anderen vervoerd en verzorgd en moest het beleven dat hij tenslotte in zijn handicap zelf vervoerd en verzorgd moest worden. Maar dat accepteerde hij en hij was dankbaar voor elke vriendendienst en hulp die hijzelf zo rijkelijk heeft uitgedeeld.

Naast de droefheid om zijn heengaan is er zeker de troost van een blijde en dankbare herinnering aan het leven van een lieve man en vader; wat moet het

fijn voor hem zijn geweest dat hij van geliefde vrouw en kinderen zoveel liefde en zorg terug mocht krijgen. En wij, die hem die liefde gaven, hebben niet alleen hem maar ook onszelf daardoor rijker en gaver gemaakt. Wij zijn God dankbaar om alles wat wij kregen en mochten teruggeven. En in ons leeft de vaste hoop dat onze geliefde man en vader gelukkig leeft bij God en dat wij eens weer samen mogen zijn in eeuwig Leven van Vrede en Hemel.

Mijn geliefde vrouw en kinderen, familie en vrienden: Weest bedankt voor alle liefde en zorg die ik van jullie heb ondervonden. Vaartwel op de levensweg en tot ziens bij God.

Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw Vrede, amen.

Voor Uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde echtgenoot, vader, behuudvader en opa betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Thijssen

Denekamp, oktober 1981.