

Ter gedachtenis aan

HERMAN THIJSSSEN

geboren te Nijmegen 3 november 1908,  
overleden te Nijmegen 19 mei 1979.

De crematie vond plaats in het crematorium „Moscowa” te Arnhem 23 mei d.o.v.

Een goede vader ging heen. Wij zullen hem erg missen. Zijn vrouw en kinderen waren voor hem het leven, daarbij had hij ook nog tijd om de medemens ten dienste te zijn waar dat nodig was.

Natuurlijk heeft hij zijn teleurstellingen gekend maar dat verhinderde niet dat hij zich in bleef zetten voor zijn vrouw en kinderen.

Vader de kracht die je steeds weer op kon brengen zal ons steunen in het verdere leven en we blijven je daar dankbaar voor.

Hijzelf is zijn echtgenote bijzonder dankbaar, met wie hij bijna 50 jaar door het leven ging. Zij was voor hem een grote steun. Als vrouw en moeder wist zij zich juist op te stellen en dat was een zegen.

Lieve opa bedankt voor de warmte en liefde die U ons steeds weer hebt gegeven.

Voor Uw medeleven na het onverwacht overlijden en bij de crematie van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

N. W. Thijssen-Bramer  
Jan - An - Wilma - Silvia  
Arie - Annie  
Tiny - Leo - Leon - Rob