





In dankbare herinnering aan

Ben Thoma

Zorgzaam, bescheiden, actief, humor, een harde werker, een denker, een lieve opa, een betrokken vader, een lieve echtgenoot.

Geboren te Enschede 7 maart 1920.
Overleden te Enschede 8 januari 1999.

Pa begon zijn loopbaan als filiaalhouder van een drogisterij in Oss en Maastricht, waarna al snel Geleen en Uden volgden. In Uden bleef ons gezin een paar jaar wonen, waarna Pa zijn zinnen had gezet op een eigen winkel in Enschede, zijn geboortestad. Na samen met Ma hard gewerkt te hebben in een noodwinkel, werd hun droom gerealiseerd in het winkelcentrum "Deppenbroek", waar Drogisterij Thoma, nog steeds een begrip is. Het was in die tijd ook niet abnormaal om op zondag nog naar de winkel te gaan voor een klant die luiers of aspirine nodig had. Samen waren Pa en Ma heel verbonden met de winkel. Totdat het Pa na vele jaren hard werken te veel werd en hij daarom de winkel verkocht.

Ze verhuisden naar Park de Kotten, maar Pa kon daar zijn draai niet vinden, hij mistte de ruimte om het huis. Daarom verhuisden ze naar Losser, waar hij het met Ma zeer naar zijn zin heeft gehad. Hij genoot van het buiten zijn, van de tuin en de kippen en vooral van zijn kleinkinderen. Samen boden ze zich aan als vrijwilliger bij meerdere sociale instellingen. Hij vond het prettig om onder de mensen te zijn. Pa was geliefd om zijn positieve kijk op dingen en om zijn humor. Helaas sloeg voor hem ongeveer zes jaar geleden het noodlot toe. Hij kreeg een hartoperatie, waarna hij steeds geplaagd werd door allerlei kwalen, waarvan een slechte nierfunctie het ergste was. Hij moest twee jaar geleden beginnen met 's nachts te spoelen. Dit alles accepteerde hij op een bewonderenswaardige manier, en klaagde nooit. Hij vond het vervelend er iemand mee lastig te vallen en probeerde ondanks alles opgewekt en positief te blijven. Pa was altijd bezorgd over het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen, en daar zijn we hem dankbaar voor. We hopen dat hij nu eindelijk de rust mag vinden die hij verdiende.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

L.J.M. Thoma - Verreijt
kinderen en kleinkinderen