

Bid voor de ziel van

Everdina Maria Thuis

weduwe van

Hendrikus Wilhelmus van der Velden

Geboren te Zevenaar 2 augustus 1875, overleed zij plotseling, voorzien van het H. Oliesel, 13 december 1960 te Pannerden, alwaar 15 dec. haar lichaam werd te ruste gelegd in afwachting van de blijde dag der Verrijzenis.

Wel kwam moeders heengaan onverwacht, maar wij willen niet bedroefd zijn, maar dankbaar voor de gezegende leeftijd, die moeder heeft bereikt. De goede hemelvader heeft Zijn dienaar niet onvoorbereid aangetroffen. Haar voorbereiding is geweest: Een leven van goedheid en blijde offerzin: een leven ook vol ijver en getuigend van een diep geloof. Maria wacht haar op aan de hemelpoort om haar binnen te leiden in de eeuwige vreugde samen met vader. Want altijd had zij een grote liefde voor Maria. Nog dezelfde avond van haar dood eerde zij Maria, toen zij ons haar litanie voorbad.

Lieve kinderen, dank voor alles, weest goed voor elkaar en volgt het voorbeeld van uw ouders. Weest niet bedroefd, maar blijft bidden voor vader en voor mij.

Vanuit de Hemel zullen wij voor jullie bidden.
Mijn Jezus barmhartigheid.

Maria toon U een ware Moeder voor onze Ouders.