



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**GERRIT JAN TOESLAG**

Weduwnaar van

**BERNARDINA LAKERINK,**

geboren te De Lutte 19 Februari 1847,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der ster-  
venden, overleden te Losser 8 Aug. 1938 en  
11 Aug. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

Van krachten uitgeput stierf hij in een  
gelukkigen ouderdom en op gevordenden  
leeftijd gekomen tot de volheid der dagen.

Gen. XXV : 8.

De ouderdom is een eerekroon ; hij wordt  
gevonden op den weg der gerechtigheid.

Hij was oprecht en diende God in een-  
voudigheid des harten

GEBED.

O God, wien het eigen is genadig te zijn  
en te sparen, ontferm U over de ziel van  
Uwen dienaar, opdat zij in U geloofd en  
op U gehoopt hebbende, ontheven van de  
banden des sterfeliiken levens, ten eeuwigen  
leven moge overgaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

ONZE VADER - WEES GEGROET.

R. I. P.