

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**JOHANNA TOESLAG**

Weduwe van  
**LAMBERTUS BENNEKER,**

geboren te Losser den 4den Maart 1856,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der  
stervenden, overleden te Losser 25 Januari  
1938 en begraven 29 Jan. op het R. K.  
Kerkhof aldaar

---

Onze leeftijd duurt zeventig en voor de  
sterkste tachtig jaren, wat daarboven komt  
is last en smart. Ps. 99: 10.

Treurt niet over de overledene, want zij  
heeft een goeden strijd gestreden. Zij heeft  
haar kinderen opgevoed in de vreeze des  
Heeren. Voorbeeldig, geduldig en volkomen  
berustend in Gods heiligen wil, heeft zij  
haar loopbaan afgelegd, zoodat niets haar  
meer overbleef dan de kroon der gerechtig-  
heid te ontvangen.

Kinderen, denk aan de lessen, die ik u  
door mijn voorbeeld gegeven heb. Toont  
mij uwe dankbaarheid en gedenkt mij in  
uwe gebeden en smeekt den Heer onzen  
God voor mij om barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.  
1900 d. aflaat),

**ONZE VADER - WEES GEGROET.**

Zij ruste in vrede