

In dankbare herinnering aan

Wladyslaw Tokarczyk

Hij werd geboren op 22 mei 1920 te Sikerczyna in Polen. Op 25 november 1948 trouwde hij te Enschede met

Zofia Janina Sowinska ;

zij werden de ouders van Aline, Zbyszek, Janusz, Zygmunt, Dania, Jozek en Roman en grootouders van Roxanne.

Op 28 juli 1985 is hij gestorven in het ziekenhuis „De Stadsmaten”. Na een Eucharistieviering in de H. Geestkerk hebben wij hem begraven op de Oosterbegraafplaats te Enschede.

Een goed mens is hij geweest. Niet alleen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind, maar daarnaast ook voor veel andere mensen.

Uit den vreemde hierheen gekomen - door de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog - heeft hij zich in de loop der jaren een nieuw bestaan opgebouwd.

Na jaren van zware arbeid in de textielindustrie, werd hij vanwege ziekte afgekeurd; toch ging hij niet bij de pakken neerzitten; ondanks een steeds slechtere gezondheid bleef hij betrok-

ken en zette zich in voor mensen in zijn omgeving, die hem nodig hadden. We denken o.a. aan het vrijwilligerswerk op het Kompas en zijn inzet voor de Poolse gemeenschap.

Een diepgelovig mens is hij geweest: zijn bewogenheid, zijn hartelijkheid, zijn inzet hadden te maken met zijn geloof in God, die uiteindelijk vrede en gerechtigheid wil voor alle mensen; van dit geloof gaf hij graag getuigenis.

Met verdriet nemen wij afscheid van deze goede mens, man, vader en opa; maar ook met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

Rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Z. J. Tokarczyk-Sowinska
kinderen en kleinkind.