



Ter herinnering aan

**Alphonsus Johannes Tolkamp**

sinds 1 augustus 1969 echtgenoot van

**Johanna Elisabeth Antonia Heuvel**

Geboren te Keijenburg op 8 augustus 1944.

Overleden te Doetinchem

op 30 januari 2002.

Alphons was een lieve man en goede vader.

In zijn jonge jaren hielp hij met veel liefde zijn ouders op de boerderij. Samen met zijn broers en zusters, een groot gezin met 9 kinderen, bracht hij hier zijn jeugd door. Na zijn lagere school ging hij naar de ambachtsschool waar hij zijn liefde voor techniek ontwikkelde. Tijdens de daaropvolgende jaren, waarin hij met veel plezier uit ging, ontmoette hij zijn vrouw Annie. Zijn vader, een groot voorbeeld voor hem, overleed kort hierna.

Toen Alphons en Annie getrouwd waren, gingen zij aan de Pastoriestraat te Keijenburg wonen. In deze dorpsgemeenschap had hij, en maakte hij veel vrienden.

Zijn vrouw en zijn kinderen Armando en Remco stonden voor hem op de eerste plaats. Hiervoor heeft hij in zijn leven veel betekend en veel voor geregeld. Een goede

toekomst voor zijn vrouw en kinderen vond hij enorm belangrijk. Vooral toen hij een kans kreeg om een woning te bouwen aan de Koldeweiweg, pakte hij dit met beide handen aan. Een woning waar hij met zijn vrouw en kinderen nog enkele jaren samen woonde en waar hij zich prettig voelde.

Toen de tijd aanbrak dat zijn zoons het huis wilden verlaten, zorgde hij er voor dat deze hiertoe de mogelijkheid kregen. Zij hebben hiervan dankbaar gebruik gemaakt.

Een van zijn grote levensdoelen was de opbouw van zijn bedrijf. Met veel toewijding en met veel plezier stak hij hierin veel tijd. Hij begon in een simpele houten schuur waar hij, in grote mate door zijn inzet, zijn eigen klantenkring opbouwde.

Hier kon hij naar hartelust zijn grote hobby uitoefenen, het verhandelen, repareren en maken van groentebewerkingsmachines.

Doordat zijn klantenkring bleef groeien, kocht hij een ander bedrijfspand waar hij met nog meer plezier warkte.

Zijn werk was zijn grote hobby. Zelfs op zaterdag werd er in een gemoedelijke sfeer gewerkt. Samen met zijn oudste zoon en een medewerker maakte hij het bedrijf tot wat het nu geworden is. Hij wist zich echter in deze gehele jaren vooral bijgestaan en gesteund door Annie. Zij stond achter hem en naast hem en hij was daar erg dankbaar voor.

Zowel zakelijk als privé bouwde hij een grote kennissenkring op. De tractorclub bracht hem ook de nodige afleiding en bracht hem veel plezier. De tractorbijeekomsten waren voor hem een vorm van ontspanning waar hij nog vaak over napraatte.

Zeer onverwacht werd hij getroffen door een hartinfarct en na voorzien te zijn van het Heilige Sacrament der Zieken overleed hij in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op 30 januari 2002, op 57-jarige leeftijd.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de Doper te Keijenborg op 5 februari 2002, waarna zijn crematie plaats vond in crematorium "Slangenburg".

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader zeggen wij u hartelijk dank.

J. E. A. Tolkamp - Heuvel  
Armando  
Remco en Mirjam

