



Ter herinnering aan

Huub van Tongerloo

echtgenoot van

MARLEEN PETIT

geboren te Heeze 10 juli 1946
overleden te Budel 6 mei 1982

Huub was altijd erg sekuur bij alles wat hij deed. En hij deed veel; in zijn eigen huis en in de tuin. En hij was ook altijd in de weer voor anderen.

Op het werk was hij onmisbaar. Dat is de eenstemmige mening van al zijn collega's. En nooit was hem iets teveel. Of het nu 's morgens om vijf uur was of 's avonds, om tien uur, Huub was present. Het ene karweitje was amper achter de rug of hij was alweer bezig met het volgende, en bij alles behield hij zijn goede zin.

Maar bovenal was hij onmisbaar in zijn gezin. Voor zijn vrouw en kinderen was Huub altijd onze Toepie. En de kinderen rekenden er op, dat hij 's avonds na het eten een paar kwartiertjes met hen speelde, voordat hij zijn racefiets te voorschijn haalde om met zijn fietsvrienden te trainen.

Tot drie maal toe is Huub aan de dood ontsnapt. De dood leek hem te achtervolgen. Wilde God hem liever bij Zichzelf hebben dan bij ons?

Maar ook wij hadden hem zo graag bij ons gehouden, Marleen en Erwin, ouders, schoonouders, broers en zussen, schoonbroers en schoonzusters en zijn vele vrienden. Nu kunnen we alleen de herinnering levendig houden aan Huub als een fijne man en vader, als een levensgezel vol pit en als een echte doorzetter.

Vaarwel, Huub, en tot ziens in de hemel.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond bij het overlijden van mijn lieve man, onze fijne papa zeggen wij u oprecht dank.

Marleen,
Daniël en Erwin
Fam. van Tongerloo
Fam. Petit