

In dankbare herinnering aan

**JAN TOONEN**

echtgenoot van

Fien Reijnders

geboren te Groesbeek 24 juni 1916, na gesterkt te zijn door het Sacrament voor de zieken, overleden te Nijmegen 3 september 1987.

De crematie vond 7 september plaats in het Crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Jan was een goede man die zich heel zijn leven voor zijn vrouw en kinderen heeft ingezet. Ook zijn kleinkinderen waren hem zeer dierbaar.

Hij was actief in de parochie en heeft zich vooral voor de W.A.O.-groep en de Bond van Ouderen ingezet.

Na zijn pensioen als legerkok was hij een goede bekende op de pastorie omdat hij ruim zes jaar voor de bewoners gekookt heeft. Koken was met tuinieren zijn hobby.

In zijn nieuwe woonomgeving maakte hij veel vrienden en zette zich voor de bewoners in.

Jan had gevoel voor humor en hield van een grapje en een kwinkslag op zijn tijd.

Hij was een oprecht gelovige man die zijn ziekte voorbeeldig heeft gedragen. Hij klaagde nooit en cijferde zichzelf helemaal voor anderen weg, want hij wilde niemand tot last zijn. Daarom wisten wij niet dat hij waarschijnlijk al lang klachten had die hij manmoedig droeg.

Bij vol bewustzijn en met overgave heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen.

Zijn familieleden, vooral zijn vrouw en ook zijn bekenden zullen hem erg missen, maar zijn getroost dat hij nu uit zijn lijden is verlost.

Als afscheidsgroet aan zijn vrouw gaf hij nog een knippering met de ogen en een glimlach om de mond.

Moge hij rusten in vrede.

In deze voor ons verdrietige dagen was uw medeleven voor ons een troost. Daarvoor aan u onze oprechte dank.

J. C. Toonen-Reijnders

kinderen, behuwdkinderen  
en kleinkinderen