

Ter gedachtenis aan
MARINUS TOONEN

echtgenoot van
Maria Anna Catharina van Vugt
weduwenaar van
Carolina Martens

geboren te Wijchen 30 mei 1920, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, overleden te Nijmegen 13 februari 1982 en begraven op het r.-k. kerkhof Jonkerbos 17 februari d.o.v.

Een goed mens, die de tegenslagen ondervond die het leven kent, is van ons heengegaan.

Hij groeide op in de moeilijke crisisjaren, trouwde daarna en stond toen voor de zware taak om zijn jonge gezin in stand te houden tijdens de oorlogsjaren. Zijn grote werklust en zijn secure werkwijze hielpen zijn allengs groeiende gezin over de grootste materiële zorgen heen.

In 1966 verloor hij zijn eerste vrouw en in 1968 zijn jongste dochter. Deze tegenslagen onderging hij manmoedig. In 1969 huwde hij opnieuw. Hij kreeg wat meer tijd voor zichzelf en kon wat meer gaan genieten van de natuur om zich heen, van de tuin en het vissen aan de Maas.

Daarna trof het noodlot zijn leven: een ernstige ziekte werd vastgesteld.

Hij maakte een bedevaart naar Lourdes en putte daar veel kracht uit voor de komende strijd.

Hij doorstond de harde feiten en de beproevingen van de door hem zo gevreesde ziekte en voerde met volle inzet de ongelijke strijd.

Toen hij geen licht meer zag aan de horizon, liet hij zich welbewust voorzien van het Sacrament van de zieken. Dit Sacrament en zijn grote geloof in God gebruikte hij om zijn lijden te verlichten en om troost en steun te vinden.

Hij onderging de laatste dagen geduldig en moedig maar bleef desondanks hopen op een betere toekomst.

Op een lenteachtige zaterdagmiddag, temidden van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn arts, bleek de kaars echt opgebrand en gaf hij zich gewonnen.

Voor ons, zijn vrouw en kinderen, is het een troost dat hij nu van zijn lijden is verlost en in de veilige handen van God is.

Tot ziens, Rinus! Tot ziens, Pa! Tot ziens, Opa!

Voor Uw medeleven bij het overlijden en Uw aanwezigheid bij de begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

M. A. C. Toonen-van Vugt
Kinderen en kleinkinderen