

Ter gedachtenis aan  
**Ludovicus Bernardus Aloysius Top**  
echtgenoot van

**Hendrika Klara Heerdink**

geboren 22 maart 1923 te Aalten, na een langdurige ziekte, gesterkt door de Sacramenten der Zieken, overleden 7 april 1971 in het R.K. Ziekenhuis St. Elisabeth te Winterswijk.. Wij hebben hem uitgeleide gedaan met een Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Helena te Aalten en zijn lichaam ter ruste gelegd op het R. K. Kerkhof „Berkenhove“ te Aalten. De Goede Vrijdag heeft hij intens meegedragen in zijn leven; lijden vermorzeling en ten ondergaan is zijn deel geweest, maar de morgen der Verrijzenis in Christus is een stuk vertrouwen, wetend, dat Christus niet eindigde in een graf, maar een blij vervolg kreeg in zijn verrijzenis. Dat is geloven over de dood heen. Wij mogen verwachten, dat de Vader in de hemel zijn lijden heeft aanvaard en dat zijn leven niet tevergeefs is geweest. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht heeft Hij ons licht aangegeven. Heer God, Gij zijt de troost van de bedroefden en de sterkte van de gefolterden. Laat de gebeden tot U doordringen van alle mensenkinderen in nood van allen, die een beroep doen op Uw barmhartigheid. Dan zullen wij met vreugde erkennen, dat Gij zelf hen hebt bijgestaan in hun beproevingen door Jezus Christus Onzen Heer.



Voor Uw blijk van medeleven welke wij mochten ondervinden bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader en zoon

**Ludovicus B. A. Top**

betuigen wij U onze oprechte dank.

H. K. TOP - HEERDINK  
Ton, Maja, Guido  
H. W. TOP - EBBERS

Aalten, april 1971