



Ter herinnering aan

JO TOUW

echtgenoot van

JO HOFSTEDE

Hij werd geboren te Arnhem  
op 1 januari 1914 en is overleden  
te Enschede op 13 juni 1988, voorzien  
van het Sacrament der zieken.

Voor Uw bliken van medeleven na  
het overlijden van onze vader, zeggen  
wij U hartelijk dank.

De kinderen.

God, wij weten het niet, maar geen  
enkel mens weet, waar zijn leven toe  
leidt: het lot vraagt berusting.

Geen enkel mens begrijpt, waar het  
leven ons toe brengt.

Al deze vragen komen bij ons op als  
we aan Papa denken.

Woorden gaan over en weer waar de  
mensen zijn.

God, waar bent U, of is het slechts  
schijn?

Is er een stad zonder dood, zonder  
duisternis?

Komt er een stad waar de zon niet  
meer nodig is?

God, wie is Papa en wie zijn wij?

Geef hem Uw rechter-, mij Uw  
linkerhand, dan..... zijn wij samen  
voor altijd!