

Ter dankbare nagedachtenis aan
GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES
TRIENEN

Geboren te Weerselo 29 juli 1912.
Overleden te Oldenzaal 25 aug. 1979
Begraven te Weerselo 29 aug. 1979.

Hij was een goed mens, die zich geheel heeft opgeofferd voor de zijnen. Als oudste van 't gezin kreeg hij de leiding over zijn huisgenoten met Johan als zorgkind, en over het bedrijf.

Vele jaren ondervond hij hierbij nog de steun van moeder, en de laatste jaren samen met Mien.

Hij leefde zich uit als hij mee op de jacht kon gaan als klopper. In de laatste strenge winter werd hij getroffen door een ongeneselijke kwaal, en werd zijn taak hem te zwaar. Uiteindelijk moest hij alles uit handen geven, en werd hij toch nog heel onverwacht uit ons midden weggenomen. In alle eerlijkheid kan hij getuigen: God, ik heb mijn best gedaan, ik geef mij over aan Uw oneindige goedheid.

Moge God hem de rust en vrede geven,
en hen die in droefheid achterblijven Zijn
liefdevolle zorg in deze wereld.

Uw medeleven en belangstelling tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze
broer en zwager is voor ons een grote
steun geweest. Hatelijk dank hiervoor.

FAMILIE TRIENEN