



Dankbaar voor alles wat zij voor ons allen heeft
betekend, gedenken wij

Jenny Kok - Trienen

weduwe van Henny Kok

* 2 oktober 1920 Hengelo † 8 juli 2003

In een leven vol geloof, hoop en liefde, waarin eerlijkheid hoog in haar vaandel stond, is ze altijd sterk gebleven. In de oorlogsjaren heeft ze veel te verduren gehad, waardoor ze voor de rest van haar leven was getekend.

Haar werk in de bioscoop bezorgde haar het pasje dat nodig was om diverse verzetsactiviteiten te realiseren. Kort na de oorlog heeft ze Henny leren kennen. Na 9 maanden verkering zijn zij in 1947 getrouwd. Ruim 45 jaar hebben ze lief en leed gedeeld. Na de dood van Henny in 1992 is ze sterk verder gegaan. Ze leefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Ondanks haar terugkerende ziekte heeft ze de moed niet opgegeven. Tot de pijn vervelend werd heeft ze hoop op genezing gehad. Toen de tegenslagen zich ophoopten berustte ze en wilde ze graag naar "huis". De laatste druppel was er net één teveel.

Het is goed zo.

Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en getoonde belangstelling in deze dagen. Het geeft ons troost en steun.

Kinderen en kleinkinderen
Hengelo, juli 2003