

De almachtige God zegene u! (Genesis)

In dankbare herinnering aan

**RIKA VAN TRIER**

weduwe van

**JAN WILLEMEN**

Geboren te Gilze 11 mei 1904.  
Overleden te Gilze 20 april 1990.  
Begraven te Gilze 24 april 1990.

Ma, Oma, heeft afscheid genomen van het leven op aarde, om voortaan voort te leven in eeuwigheid bij God onze Heer.

In onze herinnering zal blijven dat zij altijd zeer begaan was met het wel en wee van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Na de dood van Pa, Opa, werden deze contacten nog belangrijker voor haar.

Zij hield alles bij en... ze was er graag bij.

Ondanks haar slecht gezichtsvermogen bleef ze altijd optimistisch gestemd en ze keek telkens weer uit naar elke kleine gebeurtenis.

Zij was zeer dankbaar voor de goede zorgen die zij mocht ontvangen van het verplegend personeel van Huize Sint Franciscus in Gilze, waar ze haar laatste tien jaren leefde. Zij was daar erg blij met elk bezoek van familie of van bekenden.

Haar overlijden kwam voor iedereen zeer onverwacht; nog geen week geleden had ze in familiekring het Paasfeest mogen vieren.

Nu is ze bij de verrezen Heer.

Ma, Oma, was een zeer gelovige vrouw. Zij bad veel, met name tot Onze Lieve Vrouw.

Wij voelen ons gesterkt in het vertrouwen dat zij - na vier jaar scheiding - weer bij onze Pa, Opa, is en daarin heel gelukkig.

Onze Ouder en Grootouders zullen in onze gedachten blijven voortleven.

Ma, Oma, hartelijk dank voor uw liefde.

Tot ziens.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand,  
bid voor ons allen.

Voor de bliken van medeleven, die wij nu van U mogen ondervinden, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen,  
kleinkinderen  
en achterkleinkind.