

Ter dankbare herinnering aan

**HENK TROMP**

(JOHANNES HENDRIK WILHELMUS)

echtgenoot van

**NELLIE SANDERS**

(Petronella Johanna Jozefina)

geboren te Winssen 3 oktober 1921, overleden te Druten, na voorzien te zijn van het H. Olie-sel op 10 juni 1988.

Begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Koningstraat te Druten 14 juni 1988, na de plechtige Eucharistieviering in de parochie-kerk van de H.H. Ewalden te Druten.



Hoe vaak zou hij niet de trappen van het kerk-koor opgeklommen zijn om een parochiaan de laatste eer te bewijzen? In ieder geval is Henk 47 jaar organist-dirigent van het kerk-koor geweest. Vandaag wordt het „In Paradisum” over hem zelf gezongen.

Latijnse en Gregoriaanse gezangen, het was zijn passie. Hij moest er noodgedwongen afscheid van nemen.

Bij zijn ontslag uit het ziekenhuis konden de artsen hem weinig hoop geven. Hij wist dat hij nog slechts beperkte tijd te leven had. Zelf bracht hij dit heel treffend onder woorden: „Ik heb dit leven gekregen en ik wist dat ik het ook weer terug moest geven”.

Het werd hem de laatste maanden niet makkelijk gemaakt, maar het was voor zijn vrouw en de kinderen prettig om te zien en te weten dat er zoveel mensen bij hem op bezoek kwamen. Henk genoot daar zichtbaar van en voelde zich er zeer mee vereerd.

Voor Uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en grootvader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

P. J. J. Tromp - Sanders  
Kinderen en kleinkinderen.