



## BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

### **Johanna Petronella Geertruida Tromp**

echtgenote van Jozef Sloot.

Zij is 17 april 1894 te Arnhem geboren en overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten, 26 nov. 1957 in het R.K. Ziekenhuis te Sneek, waarna zij op 30 nov. d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Steggerda werd begraven

Het was een geweldige slag op het hart van man en kinderen toen de wrede tijding kwam: „Moeder is dood!”

Want moeder is zij geweest in de rijkste betekenis van het woord: zij was vol goedheid, tederheid en toewijding. Met bewonderenswaardige blijheid heeft zij op zich genomen de zorg voor velen, voor man en kinderen; nooit viel haar iets te zwaar, zelfs niet toen de krachten van haar lichaam door ziekte en benauwdheden werden ondermijnd.

Wij mogen dan ook met diepe eerbied zien naar die voor immer gesloten ogen, die zoveel blijde liefde hebben uitgestraald.

Maar dan moeten onze blikken ook naar boven gaan met een hartelijk gebed: „God wij danken U voor deze voortreffelijke vrouw, die zorgzame moeder” en in de bedrijvigheid van ons dagelijks leven, maar ook in de stilte van het klooster smeken wij U:

**MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE.**