

*Nooit vragend, nooit klagend,  
je lasten in stilte dragend.*

In dankbare herinnering aan

**Christina Gerarda Maria  
Porskamp - Tubbing**

weduwe van  
**Johannes Wilhelmus Porskamp**

Zij werd geboren op 2 februari 1927 te Doesburg en is overleden op 21 april 1999 te Winterswijk. Na de uitvaartviering op 26 april 1999 in de kerk van de H. Calixtus hebben we haar te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Groenlo.

Plotseling is er een eind gekomen aan het leven van moeder. Zonder afscheid te nemen is zij haast ongemerkt uit ons midden vertrokken. Wij nemen afscheid van een vrouw, die nooit op de voorgrond trad, maar heel bescheiden dat deed wat van haar verwacht werd en dat was: klaar staan voor anderen.

Nadat haar vader in 1946 overleden was, werd zij de steun en toeverlaat van haar moeder, broers en zusjes. Naast de zorg voor ons gezin, bleef zij ook voor haar moeder zorgen.

Toen onze pa in 1985 overleed, stond moeder er alleen voor. Gelukkig ondervond zij veel steun van haar vriendinnen, burens en familie.

Moeder genoot van haar mooie tuin en het deed haar pijn het onderhoud ervan, wegens haar handicap, aan anderen te moeten overlaten. Speciaal haar kleindochter Milou had een warm plekje in haar hart.

Moeder laat een grote leegte bij ons achter. Wij zijn haar dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee ze ons altijd bijgestaan heeft.

*Moge zij rusten in vrede.*

Wij danken U voor Uw belangstelling en medeleven.

Erik en Robert.