



Ter herinnering aan

## **Willemien Tuinte**

echtgenote van  
**Hendrik Huirne**

*Een jaar lang gehoopt en gewacht.  
Toch kwam jou dood nog onverwacht.  
Het was een ongelijke strijd.  
Voor jouw komt nu een andere tijd.  
Vredig als een engel heb je het leven gelaten.  
Wij zullen je nooit meer los laten.*

Zij werd geboren te Eibergen op 14 januari 1932. Ze groeide op in een gezin van drie broers en vijf zussen. Op 14 februari 1963 trouwde zij haar Hendrik en kreeg drie gezonde zonen en werd slechts kortgeleden voor 't eerst oma. Zij was niet alleen de spil van gezin, maar ook de drijvende kracht, met vrolijke twinkelende ogen. Zowel stevig met blote voeten op 't dek als met de voeten in de laarzen, samen met vader op jacht in Duitsland. Zo ook haar natuur, was ook haar muziek, blij en sprankelend. Haar motto was dan ook dat alles beter gaat met muziek en had zelf daarbij graag de voetjes van de vloer.

*Lieve mama, bedankt voor elk lief gebaar,  
lach en de mooie momenten met jou.*

Wij willen iedereen bedanken voor hun medeleven.

Familie Huirne.