

Afscheid van Yvonne Otto - Tuiten

Yvonne komt op 31 augustus 1946 in Hengelo ter wereld. Ze is de jongste in een gezin dat twee meisjes en twee jongens telt. Volgens haar naasten is ze het mooiste kind dat er bestaat. Ze is het pronkstuk van de familie. Als Yvonne 14 is, net aan het puberen, overlijdt haar moeder. Haar zus en haar broers zijn dan al uitgevlogen. Ze gaat de huishouding van haar vader runnen tot deze hertrouwt.

Als Yvonne 21 jaar is ontmoet ze Hans. Er breekt een gelukkige periode aan. In december 1970 trouwen ze. Al snel na hun huwelijk wordt Yvonne getroffen door een slepende ziekte, waardoor ze uiteindelijk arbeidsongeschikt wordt. In deze lange en moeilijke periode vindt ze niet alleen steun bij Hans, maar ook bij de burens van de Steenbokstraat. Die straat ontpopt zich tot een buurtgemeenschap die als een sociaal vangnet functioneert voor mensen die het tegengit. Hans en Yvonne houden aan de buurtvrienden en kennissen voor het leven over.

Genieten van het leven is voor Yvonne niet zo vanzelfsprekend als voor Hans. Toch geniet ze wel, vooral van kleine dingen. Van

weekendjes uit naar Winningen bijv. of van haar twee katten. Ze houdt sowieso van dieren. Ze werkt vele jaren als vrijwilligster in een dierenpension. Ook is ze een tijdlang actief lid geweest van de dierenbescherming. Samen met Hans geniet ze ook bijzonder van het peetouderschap. Hans en Yvonne zijn de peetouders van Lian en van Leonia. Beide meiden zullen bevestigen dat ze het goed geschoten hebben met zulke peetouders. Voor de kinderen van Lian en Arjan zijn ze zelfs een beetje de derde oma en opa. Daarbij passen ze er wel voor op dat ze de echte grootouders niet voor de voeten lopen.

Op 25 maart 2008 overlijdt Yvonne. Ondanks het verdriet over het definitieve afscheid van haar, is er toch ruimte voor tevredenheid. Yvonne kende namelijk ook een groot geluk. Een geluk waarmee ze alle tegenslagen overwon. Dat geluk draagt de naam Hans. Zijn onverwoestbare optimisme en zijn onvoorwaardelijke liefde voor Yvonne hebben haar in staat gesteld om het maximale uit haar leven te halen.

*Yvonne, bedankt voor wat je voor Hans
en voor ons hebt betekend.*

Hans Otto
Familie Tuiten
Familie Otto