

Wij willen ons graag aansluiten bij de gedachten die verwoord worden door Franciscus van Assisië, die moeder zo dierbaar waren.

Dankbaar denken wij aan

HERMINE TURIN

weduwe van

FRANS HEFTI

geboren 20 december 1905

overleden 10 juni 1981

WERKTUIG VAN DE LIEFDE.

Maak dat ik een werktuig word van liefde en vrede:

liefde breng waar haat is,
vergeving breng waar schuld is,
eenheid waar tweedracht
waarheid waar dwaling
licht waar duisternis
blijdschap waar verdriet.

Dan ben ik er:

niet om tevreden gesteld te worden
maar om te troosten
niet om begrepen te worden,
maar om te verstaan
niet om bemind te worden
maar om lief te hebben.

Want:

als we schenken, ontvangen we,
als we vergeven, krijgen we vergiffenis
als we sterven, gaan we het nieuwe
levan binnen.