

Dankbare herinnering aan

Rieks Turin

Geboren 27 juni 1908;
overleden 12 januari 1981.

Heer God, misschien kunnen wij onze gevoelens 't beste weergeven met de woorden van een dichteres:

Ik vind geen woorden om het je te zeggen hoe wij haar zullen missen, allemaal.

Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen, het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken haar leven was ons allen zoveel waard.

Zij was een van die stille, geestelijk-sterken die iedereen, alleen zich zelf niet spaart.

Ik vind geen woorden om je troost te brengen, want hier zwijgt mijn verstand, mijn mond staat stil.

Wie kan zijn leven met één dag verleggen? Het is precies zolang God het wil.

Ik weet het niet, ik kan de zin niet vinden van wat God met dit sterven heeft bedoeld.

Maar Jezus weende, toen de vriend die Hij beminde gestorven was. Hij weet, wat je nu voelt.

Heer God,

wij allen die haar hebben gekend; wij allen, familie, vrienden, leerlingen, wij danken U voor wat U door haar aan ons hebt gegeven. Onopvallend en zo vanzelfsprekend; nooit iemand verlegen makend heeft zij zich aan ons gegeven.

Moge zij nu leven in vrede bij U en daar voor ons een voorspraak blijven voor altijd.