





Dankbare herinnering aan
Johanna Maria Stephanie ten Tusscher
echtgenote van
Johannes Wilhelmus Busschers

Zij werd op 3 augustus 1932 te Borne geboren. Zij overleed op 10 februari 1997 te Hengelo. Na een plechtige Uitvaartdienst in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo werd haar lichaam gecremeerd te Usselo.

Jopie was een sterke, krachtige persoonlijkheid. Altijd stond ze klaar voor andere mensen, waarbij ze zichzelf wegcijferde.

Niets was haar teveel. De tijd die ze over had gaf ze zich voor 100% aan haar lievelings-sport: golfen.

Helaas kreeg ze vijf maanden geleden het afschuwelijke bericht van een ongeneeslijke ziekte. Ze heeft tot het laatst gevochten voor wat ze waard was, maar het bleek een verloren strijd te zijn.

We hopen, dat ze nu de rust heeft, die ze echt heeft verdiend.

Hans

De laatste uren van het einde, dan wordt die grote wereld klein.

Is plotseling alles onbeduidend, tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden, verliest zijn glans, verliest zijn zin.

Maar achter de gesloten ogen glanst een gigantisch groot begin.

Een laatste groet en dank voor alle liefde aan mij gegeven.

Jopie Busschers