



In memoriam

Dankbare herinnering aan

RIET TEN TUSSCHER

geboren te Borne, 22 mei 1923.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken, heeft de Heer haar tot zich geroepen op 28 februari 1998.

Na de Eucharistieviering in de St.Stephanuskerk hebben we haar ter ruste gelegd op het kerkhof te Borne.

Voor de enorme belangstelling tijdens haar ziekte zeggen wij hartelijk dank.

Ook dank voor de begeleiding op geestelijk gebied en de goede verzorging van artsen en medisch personeel.

Familie ten Tusscher

Riet was een vrouw met een innerlijk diep geloof en vertrouwen in God. Ook haar liefde tot Maria was buitengewoon groot. Zij was een echt Maria-kind. Elke morgen ontstak zij een lichtje bij Maria. Vanuit deze diep religieuze instelling heeft zij de kracht gevonden een dienstbaar leven te leiden. Zij was een verpleegster met een groot hart.

Het laatste jaar heeft zij moeten lijden, maar zij klaagde nooit.

Door haar dienstbaarheid en lijden was zij rijp voor de hemel. Ofschoon zij zo graag leefde, heeft de goede God haar tot Zich genomen, om opgenomen te worden in 't koor van engelen en heiligen.

Danken wij God voor dit leven van liefde en bidden wij om kracht en steun en de genade om lief te hebben, zoals zij heeft liefgehad.

Onze Vader - Wees gegroet

Heer geef haar de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte haar.

Dat zij moge rusten in vrede.