

Gedenk in Uwe gebeden
de Ziel van Zaliger
JAN JOZEF MARIA TUSVELD

geboren te Rijssen 25 Maart 1935 en
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden overleden in het St. Canisius
ziekenhuis te Nijmegen 21 Dec.
1960. Begraven op 't R.K. kerk-
hof te Rijssen 24 Dec.

Het geloof was zijn sterkte om het
zware lijden van een langdurige ziekte
in geduld te dragen.

In de bloei zijner jaren, levenslustig,
altijd blijmoedig, vol vertrouwen op God,
ging hij de dood tegemoet. „Tot in de
hemel” was zijn laatste afscheidsgroet.

Vreselijke benauwdheden hebben hem
overvallen, maar zijn blijmoedigheid ver-
liet hem niet.

Dierbare ouders, welk een dank ben
ik U niet verschuldigd voor uw liefde en
opoffering voor mij!

Dierbare broeders en zusters, verloofde
en vrienden vaart wel en blijft mijner
gedenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid