





Ter dankbare herinnering aan de heer

HARRY TUTERT

geboren 24-6-1885, overleden 27-3-1976.

Hij heeft zijn dagen niet in ledigheid doorgebracht, gul en vriendelijk als hij was voor iedereen.

Hij heeft zijn leven lang God eer gebracht door zijn diensten te verlenen bij de viering van de H. Eucharistie.

Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem alles.

Ook de zieken, de jeugd en de ouden van dagen lagen hem na aan het hart.

Hij was een man van gebed.

Moge God hem daarvoor belonen en in Zijn eeuwige vreugde opnemen.

DANKBETUIGING.

Voor Uw bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en opa, zijn wij U zeer erkentelijk.

Familie Tutert.