



*Gedenk in uwe gebeden de
Ziel van Zaliger*

Hermanus Lambertus Tutert

Echtgenoot van

JOHANNA SCHIPHORST

Geboren te Zwolle den 8 Juli 1853,
voorzien van de H. H. Sacramenten der
Stervenden overleden in het R. K. Zieken-
huis St. Joseph te Apeldoorn den 12
December 1927 en 15 d.a.v. begraven
op het R. K. Kerkhof te Raalte.

Hij was een man van geloof in woord
en daad, God heeft zijn arbeid gezegend
en de vruchten van zijn arbeid heeft
hij gebruikt ook om anderen wel te doen.

De zoetste vertroosting, die hij mede-
nam in het graf was de getuigenis, dat
hij een onberispelijke echtgenoot, en
een zorgzame en liefdevolle vader is
geweest, die aan de kinderen christelijke
beginselen en deugd als erfdeel heeft
achter gelaten.

Wij treuren daarom niet als zij, die
geene hoop hebben, maar verheugen
ons weleer in het loon, wat God hem
heeft bereid, en terwijl wij hem volgen
met ons gebed, vragen wij tevens zijne
voorbede voor ons bij God.

En gij mijn Zoon gij zult uw Vader
niet vergeten in Uwe H. H. Offeranden.

Heere Jesus, geef aan uwen dieenaar
HERMANUS, die Uwe glorie gezocht
heeft op aarde, Uwen schoonen Hemel
als loon.