



Vol dankbaarheid blijven wij denken
aan

JOHANNA MARIA TUTERT

echtgenote van

Hendrikus Antonius Jozef Hanter

Zij werd geboren te Raalte, 8 oktober
1920. — Onverwacht is zij van ons
heengegaan op 8 maart 1983. In een
gezongen Uitvaart in de H.Geestkerk
op 11 maart d.a.v.

te Enschede hebben wij biddend
afscheid van haar genomen. In een
crematieplechtigheid te Usselo hebben
wij haar toevertrouwd aan de Heer
van alle leven.

Haar leven werd gekenmerkt door 'n
grote zorgzaamheid en hard werken
voor mensen om haar heen.

Voor iedereen stond zij klaar, maar
vooral voor haar gezin. Zij wilde graag
iedereen gelukkig zien. Dán pas was
zij zelf gelukkig. Zij leefde zozeer met
anderen mee, dat hún verdriet, háár
verdriet was en hún last háár last.
Dit maakte haar rusteloos.

Een groot houvast in haar leven was
haar geloof. Zoals Christus het lijden
van deze wereld op Zich nam en daar-
aan is gestorven, zo was haar leven
óók gericht om zozeer mee te leven
met de mensen, det ze zichzelf soms
vergat. — Wij zijn haar diep dankbaar
voor alles wat zij zo voor ons bete-
kend heeft.

En wij vertrouwen, dat zij nu mét
Christus de rust gevonden heeft, die
zij hier niet kon vinden.

Heer, geef haar de eeuwige rust,
en het eeuwig Licht verlichte haar,
dat zij moge rusten in vrede!

Voor al uw vriendschap tijdens haar
leven en voor al uw medeleven na het
overlijden van mijn goede, zorgzame
vrouw en onze lieve moeder en oma
willen wij U langs deze weg heel har-
lijk danken. Het heeft ons erg goed
gedaan.

H. A. J. Hanter,
Kinderen en kleinkinderen