

PAX

Gedenk in Uw gebeden de ziel van
LAMBERTUS FRANCISCUS TUTERT
echtgenoot van Susanna Johanna te Bock

Hij werd geboren te Raalte op 30-8-1891 en overleed aldaar plotseling op 10-3-1965. Op 13 maart d.a.v. werd zijn lichaam ter ruste gelegd op het parochiaal kerkhof van Raalte waar het wacht op de verrijzenis in heerlijkheid.

Onverwacht, maar niet onvoorbereid, werd hij uit dit aardse leven opgeroepen om voor zijn Heer te verschijnen. Daar hij zijn dagen niet in ledigheid had doorgebracht behoefde hij het oordeel Gods niet te vrezen, temeer niet omdat hij zolang hij kon God eer had gebracht door zijn diensten te verlenen bij de viering van de H. Eucharistie. Zijn leven was bidden en werken en daarom zal hij de kroon der gerechtigheid ontvangen.

Mijne dierbaren, ik moest U zo plotseling verlaten. Treurt niet over mij, want ik ben U voorgedaan naar de hemel. Hebt dank voor alle liefde en goedheid die ik van U mocht ontvangen. Blijven we voor elkaar bidden, opdat Gods barmhartigheid ons eens een gelukkig weerzien in de hemelse vreugde zal schenken.

Onze Vader - Wees Gegroet