

In dankbare herinnering aan  
**LAMBERTUS HERMANUS TUTERT**  
echtgenoot van  
Hendrika Alberdina Hulsebos

Hij werd geboren te Raalte op 27 juli 1929.  
In het R.K. Ziekenhuis „de Weezenlanden” is hij  
op 29 juli 1985 overleden.  
Hij werd begraven op 1 augustus d.a.v. op de  
begraafplaats „Pleegste” te Raalte.

Wij hebben hem in moeilijke overgave uit han-  
den moeten geven, maar in geloof bidden wij:  
„Heer, wees trouw aan Uw belofte, dat het  
laatste woord niet is aan de dood, maar aan U,  
levende God.”

Pa was een bijzonder mens, een voorbeeld  
voor ons allen. Ondanks alle pijn en leed ging hij  
toch met een gulle lach door het leven en stond  
hij altijd voor iedereen klaar. Zelfs zijn geloof  
keerde hij, ondanks al die tegenslagen, niet de  
rug toe. Nee, het werd zelfs dieper en rijper.

Hij vond een nieuwe waarde in het leven, die  
hem zijn opmerkelijk gevoel voor humor be-  
zorgde. Vooral de liefde voor zijn vrouw en zijn  
gezin was voor hem een bron van levenskracht.  
Hierdoor kon hij vechten voor zijn leven.

Samen met ma en de kinderen heeft hij heel  
mooie jaren beleefd, die hij zeker niet had wil-  
len missen.

Tien jaar lang heeft hij zo zijn ziekte weten te  
overwinnen, maar uiteindelijk moest hij zich toch  
overgeven.

Hij heeft nu rust gevonden na een bijzonder le-  
ven. Van zijn leven was de liefde het refrein.

#### DANKBETUIGING.

Voor uw oprechte belangstelling bij de ziekte en  
na het overlijden van onze lieve man, vader en  
opa, danken wij u hartelijk.

Diny,  
kinderen en  
kleinkinderen