



In dankbare herinnering aan

Vincentius Augustinus Antonius Twente
echtgenoot van Hendrika Josephina Veldhuis

Hij werd geboren te Enschede op 29 augustus 1920 en overleed in het ziekenhuis aldaar, gesterkt door het H. Sacrament der Ziekenzalving, op 2 februari 2000.

Da H. Eucharistie ten uitvaart werd gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 7 februari, waarna de crematie volgde te Usselo.

Ruim vijf en veertig jaar zijn Vincent en Riek met elkaar verbonden geweest in een gelukkig huwelijk. Het was een grote vreugde, dat zij de ouders werden van Carla en Paul: zij vormden samen een hecht gezin, waarvoor Vincent zich als echtgenoot en vader in grote zorgzaamheid inzette. Toen Vincent en Riek in 1992 de grootouders werden van Merel, betekende deze dochter van Paul en Jacqueline voor hen een 'goudklompje'.

In het sociale leven is Vincent bij twee Enschedese bedrijven werkzaam geweest als technisch medewerker; toen hij na 45 arbeidzame jaren in de VUT kon gaan, maakte hij daar

dankbaar gebruik van. Meer dan ooit konden Vincent en Riek nu op reis gaan of gewoon de vrije natuur in. Zijn blijmoedig karakter dreef hem jaarlijks naar het carnavalsgebeuren, zelfs als 'Prins' en maakte van hem een gezellige gemeenschapsmens.

Hij was een zeer gelovige man, die samen met Riek in grote trouw zich thuis voelde in de Goede Herderkerk, waar hij vele jaren ook nog collectant geweest is. Op vele terreinen en voor veel karweitjes werd hij jarenlang ingeschakeld en deze dienstbaarheid sierde hem.

De laatste levensjaren zijn een afwisseling geweest van gezondheid en ziekte, maar hij bleef vol vertrouwen. Toen hij zijn einde voelde naderen, wilde hij in groot geloof de Ziekenzalving ontvangen om zo zijn leven te leggen in Gods handen. Enkele uren later is hij in grote rust en overgave gestorven.

Wij mogen hem nu geborgen weten in de liefde van God, die zijn leven vervuld heeft.

Voor Uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa zijn wij U zeer dankbaar.

Riek Twente-Veldhuis
Carla
Paul en Jacqueline
Merel